

Tänk dig att du gjorde allt du kunde för att härma en världsklassig musiker, en professionell idrottare eller någon annan känd person. Den nivån av frustration som du skulle känna, skulle vara i direkt proportion till hur stor skillnaden var mellan din förmåga och din idols. Jesus Kristus är den enda som någonsin levt ett perfekt kristet liv. Vi är ämnade att efterlikna Han (Ef. 5:1-2). Hur stor skillnad är det mellan Hans förmåga att leva ett kristet liv och din förmåga?

KLIVA
FRÅN
ATT VARA
OTILLRÄCKLIG
TILL

BERÄTTIGAD

1. ATT DELA VÅRA ERFARENHETER

Genom vår relation med Jesus har vi en genuin önskan att leva ett kristet liv. Men vi finner ändå att vi ofta misslyckas med detta. Ibland verkar det till och med omöjligt att leva som kristen.

MIN ERFARENHET...

DIN ERFARENHET...

Sedan du tog emot Jesus, hur ofta har du upplevt frustration genom att försöka leva ett "kristet liv"?

2. ATT FUNDERA PÅ VAD VI KÄMPAR MED

VILKA tankar och känslor upplever du när du misslyckas med att göra något som du gärna vill göra? Varför?

NÄR vi är frustrerade med vår oförmåga att leva det kristna livet så borde vi tänka över följande fyra anledningar:

- Vi saknar den nödvändiga kraften eller förmågan att leva ett kristet liv.
- Vi har kraften och förmågan men vi vet inte att vi har den.
- Vi vet att vi har kraften och förmågan men vi vet inte hur vi använder den.
- Vi vet hur vi använder kraften men vi väljer att inte använda den.

I följande genomgång kommer vi att upptäcka att den första anledningen inte är möjlig om man är troende och vi kommer även börja lära oss om den kraften som vi har fått och hur vi ska använda den.

1 KOR 2:9-3:3

9Vi förkunnar, som det står i skriften, *vad inget öga sett och inget öra hört* och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. 10och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. 11Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. 12Och vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka gåvor Gud har gett oss. 13Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss utan med ord som Anden har lärt oss – vi tolkar andliga ting med Andens hjälp. 14Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger, det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 15Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. 16*Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom?* Men vi tänker Kristi

KLIVA FRÅN ATT VARA OTILLRÄCKLIG TILL BERÄTTIGAD

tankar. 10och jag kunde inte heller tala till er, bröder, som till andliga människor, jag fick tala till sådana som var kvar i sin köttsliga natur, till spädbarn i Kristus. 2Jag gav er mjölk, inte fast föda; den tålde ni ännu inte. Och ni tål den inte heller nu 3eftersom ni fortfarande har kvar er gamla natur. För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni då inte kvar er gamla natur och lever på vanligt mänskligt vis?

Ringa in varje gång ordet i Anden används.

3. ATT UTFORSKA SVAREN

Paulus skriver här till en grupp troende som brottas med att hålla sig till att leva ett kristet liv. Dom har blivit splittrade och har till och med bildat grupperingar, som var och en säger sig följa olika ledare. I denna del diskuterar Paulus kraften eller förmågan som behövs för att förstå Guds sanning.

VEM ÄR ANDEN?

Anden arbetar på olika sätt i troendes liv. Vad är en av hans avsikter enligt 2:12?

Det talas om tre andliga tillstånd i detta utdrag. Tänk på hur varje andligt tillstånd påverkar Andens möjlighet att uppfylla detta syfte.

3. VAD HAR PERSONEN I 3:1-3 FÖR ANDLIGT TILLSTÅND?

Hur mycket andlig sanning kan denna person förstå? Varför?

Hur skulle du sammanfatta vad Paulus säger om Anden och vårt andliga tillstånd?

5. ATT TA STEG

Läs Efesierbrevet 5:18. Vad är vi befallda att undvika? Varför?

Vad är vi befallda att göra?

Det andligt-fyllda livet är det livet som är Jesus-centrerat för att Jesus lever i oss genom den Helige Andens kraft i våra liv.

VI ÄR FYLLDA AV DEN HELIGA ANDEN GENOM TRON

Jesus föreställde sig att troende skulle komma till Honom för att dricka av det levande vattnet, som är Hans Ande (Joh 7:37-39). Är du törstig?

LÄNGTAN – Längtar du efter att bli fylld (alltså, styrd och berättigad) av den Helige Anden?

OMVÄND – Vänder du dig aktivt bort ifrån medveten synd och bekänner den inför Gud?

ÖVERGE – Är du villig att ge över kontrollen över ditt liv till Gud?

Om du svarar ja till detta, be då att Gud ska fylla dig med Hans Ande så som Han har befallt dig att göra. Tacka Honom för att Han kommer att styra och berättiga dig i ditt när du fortsätter att sätta din förtröstan på Honom.

NÄSTA AVSNITT

FRÅN OSÄKERHET TILL FÖRTRÖSTAN

FRÅN KÄNSLOR AV OVÄRDIGHET TILL FÖRLÅTELSE

FRÅN ATT VARA OTILLRÄCKLIG TILL BERÄTTIGAD

FRÅN ATT VARA OFÖRBEREDD TILL
UTRUSTAD

FRÅN ATT VARA OUTVECKLAD TILL MOGEN